

Dimanche, encore une petite visite avant de reprendre nos Astus : direction Steenberg.





## ZUIDERWATERLINIE NOORD-BRABANT WILLEMSTAD



**I LINIE  
11 VESTINGSTEDEN  
1001 ONTDEKKINGEN**

Dwars door Brabant loopt de Zuiderwaterlinie, de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland. Het is een ingetuus verdedigingsstelsel van vestingsteden, forten, schansen, dijken en sluisen. Veile machthebbers zetten hier het land onder water om Holland te beschermen tegen vijandelijke invallen. De Zuiderwaterlinie verbindt 11 historische vestingsteden en hun ommelanden met elkaar. Van Bergen op Zoom tot Grave vind je zo een parelschelling van historische vestingsteden, stovene forten en bijzondere (in)landschappen.

**I LINIE - 11 FORTIFIED CITIES, 1001 DISCOVERIES**

The Southern Waterline, which is the oldest, longest and most used waterline in the Netherlands, runs through the province of Brabant. It is an ingenious defence system of fortified cities, fortresses, ramparts, dikes and locks. Many rulers flooded this land to protect Holland from enemy invasions. The Southern Waterline connects 11 historic fortified cities and their green surroundings. From Bergen op Zoom to Grave, you'll find a chain of historic fortified cities, rugged fortresses and exceptional landscapes.

[WWW.ZUIDERWATERLINIE.NL  
/WILLEMSTAD](http://WWW.ZUIDERWATERLINIE.NL/WILLEMSTAD)

### STELLING VAN WILLEMSTAD

Al in de 16e eeuw kende de Stelling van Willemstad een ring van forten. Willem van Oranje maakte in 1583 van het oorspronkelijke Ruigenhil zijn stad, Willemstad: een versterking om de zeearmen die toegang boden tot Holland te verdedigen. Dat was hard nodig: door de ligging aan het Hollandsch Diep trok het ruige landschap rondom de stad veel ongenode gasten aan. Willem liet hier de vestingwerken bouwen: een imposante zeshoek van grachten en wallen met vijf,

later uitgebreid tot zeven bastions. Toen na de Spanjaarden ook de Fransen oprukten, boden de vestingwallen in Willemstad onvolgende verdediging en kwamen er nieuwe forten bij.

**STELLING VAN WILLEMSTAD**

The Stelling van Willemstad had a ring of fortresses as far back as the 16th century. In 1583, William of Orange turned what used to be Ruigenhil into his own town, Willemstad: a fortification to defend the sea routes that offered access to Holland. And not a moment too soon, because of its location on the Hollandsch Diep, the rugged landscape around the city attracted many unwelcome guests. William had a number of strongholds built here: an imposing hexagon of moats and walls with the (and later seven) bastions. When, after the Spaniards, the French advanced to the town, the ramparts in Willemstad did not offer enough protection and a number of new fortresses were built.



L'hôtel de ville



Nous repassons par la grande écluse ....



Nous trouvons 3 emplacements côte à côte dans le port de De Heen, grâce au Havenmeester.



Un petit tour en ville ....



Et comme c'est le dernier soir, un bon petit restaurant tous ensemble.



**Fin du weekend et nous attendons impatiemment l'année prochaine pour nous retrouver tous ensemble !**

